

# Donald Trump- Δεν ξέρω ποιος το είπε αυτό!

Γράφει ο Κώστας Πάππας Jan 29 2025



Κάποια εφημερίδα στο Ισραήλ, τρίτης επιλογής, δημοσίευσε είδηση ότι ο Donald Trump αποφάσισε να αφήσει στο έλεος των Τούρκων αποκεφαλιστών τους Κούρδους της Συρίας.

Η Μαρία Ζαχαράκη και ο Μανώλης Κωστίδης, ορθώς πράττοντας, μετέφεραν στα Ελληνικά Συστημικά κανάλια, που άλλωστε είναι οι πελάτες τους, ότι ο Τουρκικός Τύπος με αγαλλίαση εξέδωσε διθυραμβικές φανφάρες, ότι τώρα ήλθε η ώρα να πιάσουμε δουλειά, να σφάξουμε, να παλουκώσουμε, να βιάσουμε, να γενοκτονήσουμε τον προαιώνιο εχθρό μας – τους Κούρδους και να επαναλάβουμε την ένδοξη ιστορία μας. Σαν απόδειξη βομβάρδισαν αμέσως το Κομπάνι.

Σημειωτέων ότι οι Κούρδοι υπήρξαν στην περιοχή εκείνη πριν τους Σελτζούκους ή τουλάχιστον ταυτόχρονα και ο μεγαλύτερος Σουλτάνος που κατέλαβε και τα Ιεροσόλυμα ο Saladin (ο μέγας Σαλαδίνος) ήταν Κούρδος.

Και ενώ οι Κούρδοι στην περιοχή (Τουρκία, Ιράκ, Ιράν, Συρία) ανέρχονται στα 45 εκατομμύρια, που είναι ο μισός πληθυσμός της Τουρκίας και ενώ οι Τούρκοι καθ' εαυτού είναι 17 εκατομμύρια αποτελώντας μειοψηφία στην ίδια τους την χώρα Τουρκία (*αναφέρεται και στο βιβλίο του στρατηγού Φραγκούλη Φράγκου «Ποια Τουρκία ποιοι Τούρκοι», διότι υπάρχουν και άλλες μειονότητες Κρυπτοχριστιανοί, Ασύριοι, Αλεβίτες κ.α.*) θεωρούν ότι με το 18% στην Κύπρο, σύμφωνα με το δικό τους «διεθνές δίκαιο», έχουν δικαίωμα κράτους με ισότιμα δικαιώματα, ενώ οι Κούρδοι σαν πλειοψηφία το στερούνται. Έλεος!

Τα Ελληνικά συστημικά κανάλια, που στερούνται πρωτοβουλίας και φαιάς ουσίας το έκαναν πρώτο θέμα.

Ο σοβαροί αναλυτές που αναλύουν τα πολιτικά τεκταινόμενα από τα Ostracized (Οστρακισμένα) Ελληνικά ΜΜΕ, σοφά πράττοντας δεν θεώρησαν σοβαρό να το σχολιάσουν.

Δεν είμαι πολιτικός αναλυτής, αλλά σκεπτόμενος άνθρωπος θετικών επιστημών και γνωρίζοντας τα πολιτικά της περιοχής και όντας ενάντια στο φαύλο παρελθόν της WOKE εποχής και μη κατεχόμενος από τον άρρωστο «Αντιπραμπισμό» των Συστημικών καναλιών (τρομάρα τους!) τα μελέτησα και το συμπέρασμά μου ήταν ότι η είδηση ήταν **τζούφια**.

Πως, out of nothing (από το τίποτα) μια άγνωστη φυλλάδα του Ισραήλ και όχι η Jerusalem Post, η Hayom ή κάποια άλλη σοβαρή εφημερίδα δεν ανέφερε την είδηση, αλλά και τα ΜΜΕ του Ισραήλ; Δικαίωμα μου επίσης να συμπεράνω, ότι το δημοσίευμα σε μια εφημερίδα τρίτης επιλογής και όχι στις πρωτοκλασάτες που ανάφερα, που δεν θα δημοσίευαν, ήταν παγίδα για τους Μαμελούκους που τσίμπησαν. Μπράβο στο Ισραήλ και τον ΒΒ που έχει μυαλό.

Και έγραψα ένα email το οποίο έστειλα σε ορισμένους σοβαρούς αναλυτές, οι οποίοι βέβαια δεινότεροι εμού, δεν συμμετείχαν στις διθυραμβικές παρλάτες των Συστημικών ΜΜΕ.

Και Ιδού τι έγγραφα, στις **30 Ιανουαρίου 2025**, ευθύς μόλις διάβασα το άρθρο και άκουσα τα σχόλια από τα Ελληνικά ΜΜΕ, χωρίς βέβαια να είμαι μετά Χριστό προφήτης, αλλά σκεπτόμενος άνθρωπος:

*«Είστε πολύ δεινότεροι γνώστες από εμένα στα θέματα συνομοσιολογικής πολιτικής γιαυτό νομίζω ότι πρέπει να λάβετε υπ' όψη σας τους εξής 2 πιθανούς λόγους που το Ισραήλ έβγαλε σκόπιμα την είδηση αυτή.*

*1. Να δείξουν οι παθιασμένοι Τούρκοι τις προθέσεις τους με το να προχωρήσουν σε βαρβαρότητες και εγκλήματα πολέμου εφόσον όσον οι εφημερίδες τους όπως πληροφορεί η Μαρία Ζαχαράκη πνέουν παιάνας δόξης για την ευκαιρία που παρουσιάζεται να σφάξουν και να παλουκώσουν!*

*2· Ο πανέξυπνος Bibi πάει Washington DC να μιλήσει με το αφεντικό και να του πει «να τι προτίθενται να κάνουν οι βάρβαροι και πήγαινε εσύ μετά να τους μαζέψεις» και πετυχαίνει γυρίζοντας να βεβαιωθούν οι Κούρδοι ότι εκείνος είναι που τους έσωσε από βέβαιη καταστροφή και να τον δεχτούν σαν Μεσσία 40 εκατομμύρια άνθρωποι και να γίνει ο ..Μωυσής τους Φαίνομαι ονειροπόλος ή ότι βλέπω πολύ TV σας διαβεβαιώ ότι απεχθάνομαι την TV.»*

*Συμπέρασμα: το ότι η είδηση δεν ήλθε from the horse's mouth (Trump) but from the horse's ass (Israel) όπως λένε οι Αγγλοσάξονες, ενισχύει την άποψη μου ότι **τέτοια απόφαση δεν πάρθηκε** και εύχομαι ο χρόνος να με επαληθεύσει με την επιστροφή του BB Αυτά προς το παρόν και **ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ** με υγεία και ειρήνη (το τελευταίο πολύ θολό)!*

*Κώστας»*

Αλλά όπως φαίνεται, αποδεικνύεται ότι πράγματι δεν είμαι ονειροπόλος, αλλά απλά ανυπόμονος να εκφράσω την γνώμη μου.

Και έπειτα από δύο ημέρες **«ο χρόνος με επαλήθευσε»** όπως έγγραφα, όχι με την επιστροφή του BB (εδώ έπεσα έξω) αλλά νωρίτερα.

Με την επιστροφή του BB θα επαληθευτώ και στο θέμα που τον αποκάλεσα Μωυσή και με το μαντάτο από τον Τράμπ να έχει το ελεύθερο να διαχειριστεί το όλο θέμα στην περιοχή, με άλλα λόγια θα πάρει λευκή εντολή – carte blanche από τον Αμερικανό πρόεδρο να διαχειριστεί την κατάσταση στην Εγγύς Ανατολή, αποβάλλοντας την ενοχλητική και αδηφάγο Τουρκία του Ερντογάν από το προσκήνιο.

Δεν νοείται να αφεθούν οι Κούρδοι λεία στον κανίβαλο τούρκο ηγέτη και το ασκέρι του δίχως την παρουσία των Αμερικανικών δυνάμεων ή των ισχυρών Ισραηλινών να υποστηρίξουν τους Κούρδους που στερούνται αεροπορίας, αλλά είναι ικανοί να καταβάλλουν τους Τούρκους με συμμαχική υποστήριξη και το έχουν αποδείξει στο πεδίο.

Και ιδού η επαλήθευση:



Διαψεύδει ο Τράμπ την απόσυρση ΗΠΑ από τη Συρία: «Δεν ξέρω ποιος το είπε αυτό»

<https://nemesishd.gr/news/diapsevdei-o-trab-tin-aposyrsi-ipa-apo-ti-syria-den-xero-poiος-to-eipe-afto/>

Διαβάστε στην αρχική πηγή. Άρθρο του **NEMESIS** στο ανωτέρω **link**, το οποίο παραθέτω:

«Την απόσυρση του αμερικανικού στρατού από τη Συρία διέψευσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τράμπ, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων από το γραφείο του, στον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε πως έχει δηλώσει κάτι τέτοιο, ωστόσο δεν επιβεβαίωσε την παραμονή των στρατευμάτων, λέγοντας πως αναμένεται να παρθεί σχετική απόφαση. «Δεν ξέρω ποιος το είπε αυτό. Αλλά θα πάρουμε μια απόφαση για αυτό. Δεν ανακατευόμαστε στη Συρία. Η Συρία είναι ένα χάλι μόνη της... Δεν χρειάζονται την ανάμειξή μας...» είπε ο Ντόναλντ Τράμπ, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου. Όπως σας έχουμε ενημερώσει στο NEMESIS HD, τον περασμένο Δεκέμβριο οι ΗΠΑ αύξησαν κατά πολύ τις δυνάμεις τους στη Συρία, φτάνοντας τον αριθμό των στρατιωτών τους εκεί στις 2.000 από 900 που ήταν προηγουμένως. Ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Υποστράτηγος Πατ Ράιντερ, είχε δηλώσει πως οι 1.100 στρατιώτες που στάλθηκαν στη Συρία θα μείνουν εκεί προσωρινά, ως μέτρο διαχείρισης των αυξημένων επιχειρησιακών απαιτήσεων και καταπολέμησης του ISIS.

Παρά τις δηλώσεις του Ράιντερ, η απόφαση αυτή των ΗΠΑ είναι πολύ πιθανό να επηρεάστηκε και από τις πρόσφατες εξελίξεις στη Συρία, καθώς οι αμερικανικές ενισχύσεις έφτασαν αμέσως μετά την ανατροπή του καθεστώτος του πρώην προέδρου της χώρας, Μπασάρ αλ-Άσαντ, από την HTS, μια ομάδα που μέχρι πρότινος χαρακτηριζόταν ως τρομοκρατική οργάνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αποστολή επιπλέον στρατευμάτων συμπίπτει επίσης με την αύξηση των επιθέσεων κατά των Κούρδων, των στενότερων συμμάχων των ΗΠΑ στη Συρία, από τον τουρκικό στρατό και υποστηριζόμενες από την Τουρκία ομάδες, όπως και με τις απειλές της Τουρκίας για μια νέα εισβολή.».

Με την ευκαιρία του επίκαιρου άρθρου μου και επειδή δεν γράφω συχνά τέτοιου είδους άρθρα, δράττομαι της ευκαιρίας να εκφράσω μερικές σκέψεις μου σχετικά με την ιστορία, χρησιμοποιώντας την Εγγελιανή ρήση ότι «Η ιστορία μας έχει διδάξει ότι τίποτα δεν μάθαμε από αυτήν και όποιος δεν την γνωρίζει ή σκόπιμα την αγνοεί θα υποχρεωθεί να την ξαναζήσει»

- Δηλώνουν τα παγκόσμια ΜΜΕ, ότι η Τουρκία ζει το όνειρο της και ότι επιχειρεί αρπάζοντας, κατέχοντας και επιβάλλοντας και όπως λένε οι Γάλλοι, «*τρώγοντας έρχεται η όρεξη*» (Συρία, Ιράκ, Καύκασος, Κύπρος, Λιβύη, Σουδάν, Σομαλία, βάσεις σε Αλβανία...).
  - Και του Χίτλερ αρχικά του βγαίνανε και ο «**Ζωτικός Χώρος-Lebensraum**» το αντίστοιχο της «**Γαλάζιας Πατρίδας**» του Ταγίπ, καλώς πήγαινε και αυγάτιζε στην αρχή και αγαλλίαζε ο Αδόλφος, μέχρις ότου έφτασε το αυγό στον κ@@@ και τα υπόλοιπα είναι Ιστορία.
  - Οι Τούρκοι έχουν γιομίσει την Ευρώπη Μουσουλμάνους και την κατηγορούν για Ισλαμοφοβία, όποτε εκείνη διαμαρτύρεται για τα συγγερά τους ομαδικά εγκλήματα τύπου Jihad (Γαλλία, Ολλανδία κλπ.). Τους Χριστιανούς της περιοχής τους, που είναι φιλήσυχους τους αφάνισαν και τώρα απαιτούν τα 5 εκατομμύρια της Συρίας να φύγουν αλλιώς θα πέσει λεπίδι. Η Ευρώπη σιωπά!
  - Ενώ η Ρωσία μάχονταν στην Ουκρανία για την ύπαρξή της, η σύμμαχος Τουρκία εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία της να δράσει και την έστειλε εκτός Συρίας. Αλλά μπορεί να συμβεί το ίδιο στην ίδια με την εξάπλωση της που ανάφερα επάνω, αν Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ και Αίγυπτος αδράξουν την ευκαιρία.
  - Μια που μίλησα για Αίγυπτο, αναφέρω ένα άλλο φοβιστικό, που όλοι οι σοβαροί αναλυτές (όχι τα Συστημικά ΜΜΕ) σχολιάζουν. Η Αίγυπτος, η μεγαλύτερη Μουσουλμανική χώρα (105 εκατομμύρια) με Ιστορία, που δεν αντιμετωπίζεται από έξω, εάν το τολμήσει η Τουρκία θα συντριβεί, είναι αλώσιμη εκ των ένδον. Η Τουρκία το γνωρίζει και μέσω των αδελφών Μουσουλμάνων που ηγείται, προσπαθεί ενδογενή πτώση Σίσι. Εδώ στο δίπολο Ελλάς-Κύπρος, Ισραήλ χωράει η Αίγυπτος σε μια Τρόικα- Entente, ένα τοπικό NATO της Εγγύς Ανατολής.
  - Και ένα τελευταίο για τον Κοιμώμενο Οικονομικό Βούδα, Την Ευρώπη της **Φον Ντερ Λάιεν**, που ταΐζει τον επιτήδειο ουδέτερο, **την Τουρκία**, ακολουθώντας την **Πολιτική Κατευνασμού** (policy of appeasement), το ίδιο που κάνει η Ελλάδα. Ο πρόεδρος Roosevelt χαρακτήρισε την πολιτική κατευνασμού που ακολούθησε ο Τσάμπερλεϊν πριν τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο για να τον αποφύγει, που τελικά δεν απέφυγε «*πολιτική του να ταΐζεις ένα κροκόδειλο (τον Χίτλερ τότε, τον Ερντογάν τώρα) δίνοντας τροφή ένα-ένα τους φίλους σου με την ελπίδα να φάει εσένα τελευταίο*». Και η κυρία **Φον Ντερ Λάιεν** έχει αρχίσει με την Ελλάδα και Κύπρο και εάν συνεχίσει η Ιστορία γράφει την συνέχεια, ως την διαβάσει.
  - Αυτά έκανε η Ευρώπη της Αναγέννησης. Αφού έδωσε όλους τους ανατολικούς φίλους, γείτονες Ελλάδα, Κύπρο, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία κλπ., στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ήρθε και η σειρά της **να φαγωθεί τελευταία**, όταν οι Μογγόλοι φίλοι της, τους οποίους εξόπλιζε με κανόνια (*οι Τούρκοι δεν είχαν βιομηχανία, τώρα τους εξοπλίζουν οι ανόητοι Ισπανοί με αεροπλανοφόρα και άρχισαν και οι φίλοι και σύμμαχοι Γάλλοι με εξωτερική πίεση που δεν θα αναφέρω*) έφτασαν προ των πυλών της Βιέννης. Εάν δεν υπήρχε ο βασιλιάς της Πολωνίας, Τουρκοφάγος Jan Sobieski με τους φτερωτούς Ουσάρους του να την υπερασπίσει, τον οποίο είχαν στη μαύρη λίστα, θα είχαν φτάσει οι Οθωμανοί στο Γιβραλτάρ. Μήνυμα για τους ανόητους Ισπανούς συμπεθέρους μας.
- Αυτά προς το παρόν. Όποιος έφτασε μέχρι εδώ στην ανάγνωση, τον ευχαριστώ!