

ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ: ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΧΟΡΟ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ!

Επικίνδυνες πρωτοβουλίες από Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Φρίντριχ Μέρτς

Το μεταπολεμικό γερμανικό κράτος, ιδίως μετά την ενοποίηση του που έδωσε νέα φτερά στις ηγεμονικές του φιλοδοξίες, υποφέρει ως γνωστόν από ένα σύνδρομο κατωτερότητας που εδράζεται σε δύο στοιχεία: Ότι δεν κατάφερε να γίνει μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και ότι δεν μπόρεσε να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Δυστυχώς οι τελευταίες εξελίξεις με την διαφαινόμενη αποστασιοποίηση του νέου Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, από την αμυντική κάλυψη της Ευρώπης, αλλά και από το γενικότερο «αφήγημα» περί ρωσικής απειλής, δημιουργούν ένα κενό, το οποίο σπεύδει να καλύψει Η Γερμανία με τρόπο που αγνοεί συλλογικές ευαισθησίες προς το βεβαρημένο ιστορικό της παρελθόν, επιπλέον όμως, εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών λαών.

Μετά την προειδοποίηση Τραμπ ότι οι ΗΠΑ σταδιακά σκοπεύουν να απεμπλακούν από την πολιτική ασφάλεια της Ευρώπης, αλλά και μετά την απαίτηση του νέου Αμερικανού προέδρου από τις χώρες του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις στρατιωτικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ (από το 2% που δαπανούσαν κατά μέσον όρο τα κράτη μέλη της ΕΕ), άρχισαν να συζητούνται τρόποι υποκατάστασης της αμερικανικής στρατιωτικής «ομπρέλας». Ήδη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έδωσε το έναυσμα για αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών στην οικονομικά δεινοπαθούσα ΕΕ, ενεργοποιώντας στους κανόνες χρέους μια ρήτρα διαφυγής για αμυντικές επενδύσεις. Δηλαδή, προτίθεται να επιτρέψει στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ να αποκλίνουν από τα όρια του 60% του χρέους και 3% του ελλείμματος ως προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) εφόσον οι σχετικές δαπάνες αφορούν τον στρατιωτικό τομέα. Το γεγονός ήδη «χαιρέτισε» ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μάλλον χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι οι σχετικές δαπάνες θα είναι «επιλέξιμες» προς εξαίρεση, στο βαθμό που προσανατολίζονται στην ευρωπαϊκή άμυνα έναντι της Ρωσίας και όχι στη εθνική άμυνα έναντι της πραγματικής απειλής που δέχεται η χώρα μας, και λέγεται Τουρκία!

Στην συζήτηση εν τω μεταξύ ενεπλάκη αναρμοδίως, πριν καν καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση ο νικητής των γερμανικών εκλογών και προαλειφόμενος για

νέος καγκελάριος, Φρίντριχ Μέρτζ. Ο αρχηγός των Γερμανών Χριστιανοδημοκρατών, ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία σκοπεύει πλέον να υποκαταστήσει τις ΗΠΑ ως εγγυήτρια της ευρωπαϊκής άμυνας. Και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να διαβουλευθεί με τις δύο ευρωπαϊκές πυρηνικές δυνάμεις, την Βρετανία και την Γαλλία, προκειμένου να αναπροσαρμοστεί-με γερμανική επίβλεψη- η πυρηνική ομπρέλα έναντι της Ρωσίας. Στο ίδιο πνεύμα ο Μέρτζ δήλωσε ότι, αν χρειαστεί, πρέπει το ΝΑΤΟ να υποκατασταθεί από άλλη συλλογική αμυντική δομή (με τη συμμετοχή ασφαλώς και της Τουρκίας) ενώ παράλληλα άφησε να εννοηθεί ότι θα επιτρέψει την ενίσχυση της Ουκρανίας με προηγμένα επιθετικά όπλα όπως οι πύραυλοι Taurus που ο προκάτοχος του, Ολαφ Σολτς, είχε αρνηθεί να παραχωρήσει στο καθεστώς Ζελένσκι. Και αναρωτιέται κανείς αν αυτές οι δηλώσεις εισπράττονται ήρεμα από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, μια και ο κίνδυνος που ελλοχεύουν είναι η αναβίωση του Γερμανικού μιλιταρισμού.

Γίνεται επομένως όλο και πιο σαφές ότι παρόλο που η ήττα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ουκρανικό ζήτημα είναι ολοκληρωτική, κάποιοι επιθυμούν να δώσουν «μάχη οπισθοφυλακής» για να συνεχίσει μόνη της η Ευρώπη τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας.

Η Γερμανίδα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από την θέση της επικεφαλής της Κομισιόν και άλλοι ευρωπαίοι ηγέτες (με πρωτοπόρο τον Έλληνα πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη) ακολούθησαν τυφλά το ΝΑΤΟ στην πρόκληση και κλιμάκωση της σύγκρουσης της Δύσης με την Ρωσία. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ήταν προϊόν του επεκτατισμού του ΝΑΤΟ που αντικειμενικά απειλούσε τη ρωσική ασφάλεια. Η εμπλοκή της ΕΕ και της Ατλαντικής Συμμαχίας ως πειθήνια όργανα της κυβέρνησης Μπάιντεν στις ΗΠΑ είχε τραγικές οικονομικές συνέπειες για τις χώρες μέλη, αφού ξοδεύτηκαν δισεκατομμύρια ευρώ με απολύτως αδιαφανείς μεθόδους στο όνομα της ενίσχυσης του καθεστώτος Ζελένσκι. Και η αποτυχία Ευρωπαϊκής πολιτικής γίνεται ακόμα πιο προφανής στις μέρες μας. Τώρα που η Αμερική του Τραμπ συνομιλεί με την Ρωσία για ειρήνη, και σκέπτεται ακόμη και να αποσυρθεί από το ΝΑΤΟ, η σκυτάλη της πολεμοκαπηλίας περνάει στη Γερμανία που επιχειρεί να μπει από το παράθυρο στο επικίνδυνο «πυρηνικό παιχνίδι».

Με διαρρηγμένες τις σχέσεις με την Ρωσία και φανερή ψυχρότητα στις σχέσεις με την Αμερική του Τράμπ που οδηγεί σε αναστολή την διατλαντική αμυντική

συνεργασία, είναι προφανές ότι η ΕΕ οδεύει προς στρατιωτική ήττα και οικονομική καταστροφή. Αλλά η επικεφαλής θεσμικά του οικοδομήματος των «27» Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν περί άλλων τυρβάζει. «Κόσμησε» τα κτήρια της ΕΕ με μπλε και κίτρινο φωτισμό και επισκέφθηκε την επόμενη ημέρα το Κίεβο για να κηρύξει τον...ευρωπαϊκό ανένδοτο κατά του Πούτιν, χωρίς καν να έχουν ερωτηθεί οι λαοί των κρατών μελών για αυτή τη μονομερή απόφαση.

Στην ομιλία του στο συνέδριο ασφαλείας στη Γερμανία ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, **JD Vance**, επέκρινε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για επανειλημμένες παραβιάσεις των δημοκρατικών αρχών που οι ίδιες ισχυρίζονται ότι εξυπηρετούν. Πράγματι, η ΕΕ ισχυρίζεται ότι προσπαθεί να απομακρύνει την άνοδο του ολοκληρωτισμού, εφαρμόζοντας το δικό της σύστημα ολοκληρωτισμού. Δουλεύει ολοταχώς για την παρακμή και διάλυσή της. Εξ' ου και η δήλωση Vance "*threat is from within*", η απειλή είναι από μέσα.

Εν κατακλείδι, φαίνεται ότι η Φον ντερ Λάιεν και ευρωπαίοι ηγέτες με τους Γερμανούς πρωτοστατούντες ξεχνούν ότι είναι εξαρτημένοι στρατιωτικά από τις ΗΠΑ, τόσο γενικότερα όσο και ειδικότερα στον πόλεμο δι' αντιπροσώπων που χρηματοδοτούν στην Ουκρανία. Φαίνεται ότι εθελοτυφλούν μπροστά στην ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. Φαίνεται ότι δεν εγκαταλείπουν το όραμα του πυρηνικού ολοκαυτώματος της γηραιάς ηπείρου. Παίζουν με την φωτιά.

Ελένη Σαββάκη,

Ομότιμη καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης