

Ο «νέος Σερίφης» και οι... «Ηλίθιοι της Ιστορίας»!

Του Θανάση Κ.

Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, συντάραξε την ηγεσία της Ευρώπης!

Σε ομιλία του, στο Μόναχο, 14 Φεβρουαρίου (κατά σύμπτωση την παγκόσμια "μέρα των ερωτευμένων"), στην 61η ετήσια Διάσκεψη Ασφαλείας, παραβρέθηκαν στον ακροατήριο ηγέτες από ολόκληρο το Δυτικό κόσμο: η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΝΑΤΟ, Αμερικανοί πολιτικοί, και πολιτικοί από τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας.

Κυρίως όμως συμμετείχε σύσσωμη η ηγεσία της Γερμανίας, μια βδομάδα πριν από τις κρίσιμες εκλογές στη χώρα αυτή...

Η ομιλία του Αμερικανού Αντιπροέδρου, έπεσε ως "βόμβα" στην Ευρώπη.

Τους είπε όχι "κυνικά", αλλά απερίφραστα - χωρίς τον καθιερωμένο "ξύλινο λόγο" και χωρίς περιττά "διπλωματικά φτιασιδία":

* Ότι οι Ευρωπαίοι δεν πρέπει να μιλάνε μόνο για όσα οφείλουν να υπερασπιστούν εναντίον των εχθρών τους, έξω από τα σύνορά τους, αλλά και για όσα πρέπει να υπερασπιστούν μέσα στις χώρες τους!

Για την Δημοκρατία, για το δικαίωμα στον ελεύθερη έκφραση και για την ασφάλεια των πολιτών.

- Τους είπε ευθέως - ευγενικά, αλλά χωρίς περιστροφές - πώς όταν ακυρώνετε εκλογές, όπως κάνατε στη Ρουμανία, γιατί δεν σας άρεσε το αποτέλεσμα, η Δημοκρατία δεν πάει καλά!
- Όταν απειλείτε να το ξανακάνετε και στη Γερμανία, η Δημοκρατία σίγουρα δεν πάει καλά.
- Όταν διώκετε ανθρώπους γιατί... προσεύχονται σιωπηλά, ελευθερία φρονήματος ΔΕΝ υπάρχει!
- Όταν επιβάλλετε ηλεκτρονική λογοκρισία με το πρόσχημα της "ρητορικής μίσους", η Δημοκρατία δεν πάει καθόλου καλά.
- Όταν ανέχεστε μέσα στις χώρες σας παράνομους μετανάστες, οι οποίοι στη συνέχεια δολοφονούν αθώους, κανένας πολίτης σας δεν νοιώθει ασφαλής. Κι όπου δεν υπάρχει αίσθημα ασφαλείας, όπου κυριαρχεί ο Φόβος, δεν υπάρχει Ελευθερία...
- Όσο δημιουργείτε firewalls, δηλαδή "τείχη απαξίωσης", απέναντι σε νόμιμα κόμματα στις ίδιες τις χώρες σας, παρωθώντας τους πολίτες σας να ΜΗ τα ψηφίσουν, κι όταν ακόμα τα ψηφίζουν, τα εμποδίζετε να κυβερνήσουν, η Δημοκρατία ΔΕΝ υπάρχει...
- Τους είπε ότι η Δύση κέρδισε τον Ψυχρό Πόλεμο ως προπύργιο Ελευθερίας κατά του Αυταρχισμού, και κοντεύει να γίνει σαν κι αυτούς που πολέμησε και νίκησε.
- Τους υπογράμμισε ότι αν λογοκρίνουν τους πολίτες τους και αλλοιώνουν το δημοκρατικό φρόνημα στις χώρες τους, "η Αμερική δεν μπορεί να κάνει τίποτα για σας, κι εσείς δεν μπορείτε να προσφέρετε τίποτα στην Αμερική"!

Δηλαδή η ίδια η Συμμαχία του ΝΑΤΟ δεν έχει νόημα, όσο από πλευράς Ευρώπης συνεχίζονται αυτές οι "καθεστωτικές πρακτικές"...

Μ' άλλα λόγια προϋπόθεση για να υπάρξει NATO από δω και μπρος δεν είναι μόνο να αυξήσετε τις αμυντικές σας δαπάνες. Είναι να πάψετε να μοιάζετε στους εχθρούς μας...

* Από την άλλη πλευρά, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες ένοιωσαν το έδαφος να φεύγει κάτω από τα πόδια τους!

Γιατί εκείνη τη στιγμή ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, δεν εξέφραζε μόνο "τελεσίγραφο" από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού...

Εξέφραζε και μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης στις ίδιες τις Ευρωπαϊκές κοινωνίες!

Πολλοί στην Ευρώπη σκέφτηκαν - και κάποιοι τόλμησαν να το γράψουν ακόμα - πώς είχε δίκιο!

Μ' άλλα λόγια:

Να αγιάσει το στόμα του!

* Δεν είναι μια δεν είναι δύο, είναι οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης που έχουν τέτοια προβλήματα και τέτοιες δημοκρατικές "αρρυθμίες".

Δεν είναι μόνο οι μικρές ή οι μεσαίες χώρες της Ένωσης, είναι πια και οι μεγάλες.

- Είναι η Γαλλία που οδεύει σε νέες εκλογές τον Ιούνιο, για να λύσει το πρόβλημα της παρατεταμένης "ακυβερνησίας".
- Είναι η Ιταλία που εξέλεξε τη Μελόνι, η οποία μέσα στη χώρα της βρίσκεται υψηλά σε δημοτικότητα, αλλά τα πάει άσχημα με τις Βρυξέλλες...
- Είναι πια και η Γερμανία, όπου ανεβαίνει το "ακροδεξιό" **AfD** που κάποιοι επιχειρήσαν, δίχως επιτυχία, να το θέσουν κι αυτό "εκτός νόμου", και τώρα προεξοφλούν ότι δεν θα συμμετάσχει στην κυβέρνηση, ό,τι ποσοστό κι αν πάρει! Δηλαδή θα επανέλθουν στην κυβέρνηση, τα κόμματα που απέτυχαν...

Και δεν είναι μόνον οι πολίτες που ψηφίζουν όλο και περισσότερο "αντισυστημικά κόμματα" στην Ευρώπη. Είναι και εκατομμύρια πολιτών που εξακολουθούν να ψηφίζουν (άγνωστο για πόσο ακόμα) "συστημικά κόμματα" ...κρατώντας τη μύτη τους! Αλλά σίγουρα αγανακτούν κι αυτοί με τα εγκλήματα των παράνομων εργαλειοποιημένων που έχουν έλθει, όπως αγανακτούν και βαρυγκωμούν με την... "πράσινη παράκρουση" που έχει εκτοξεύσει τις τιμές ενεργείας στα ύψη!

* Κάποιοι σοκαρισμένοι σχολίασαν λίγο αργότερα, ότι η ομιλία Βανς υπήρξε "ωμή παρέμβαση" στα "εσωτερικά της Ευρώπης, λέει!

Θαυμάστε υποκρισία!

Αυτό είπε, για παράδειγμα, ο (απερχόμενος) Καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σόλτς, ο οποίος είχε διακηρύξει την υποστήριξή του στην υποψηφιότητα Μπάιντεν στις ΗΠΑ (κατηγορώντας τότε τον Τράμπ), τον περασμένο Ιούνιο - λίγες μέρες μόνο πριν αναγκαστεί σε παραίτηση ο Μπάιντεν!

Τα λένε Ευρωπαίοι ηγέτες που είχαν με δηλώσεις τους υποστηρίξει δημόσια τις υποψηφιότητες του Μπάιντεν και της Καμάλα Χάρις μόλις πριν λίγους μήνες!

Αυτοί καταγγέλλουν σήμερα παρέμβαση της Αμερικής στα εσωτερικά της Ευρώπης!

Αυτοί που δεν είχαν κανένα πρόβλημα να παρέμβουν οι ίδιοι, "στα εσωτερικά" της Αμερικής.

Τα λένε Ευρωπαίοι ηγέτες που έχουν κατά καιρούς παρέμβει και στα εσωτερικά άλλων χωρών της Ευρώπης σε βάρος κάποιων υποψηφίων, οι οποίοι τελικά εκλέχθηκαν. Αλλά κάποιοι δεν μπόρεσαν να κυβερνήσουν στη συνέχεια!

Αυτοί μιλάνε για "παρέμβαση" στα εσωτερικά!

* Και δεν ήταν μόνον ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D, Vance, ο οποίος τράβηξε το χαλί κάτω από τους "παραζαλισμένους" ηγέτες της Ευρώπης!

Την ίδια μέρα ήλθε ο Μάριο Ντράγκι - πρώην Διοικητής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας και υποψήφιος πέρσι για νέος Πρόεδρος της Κομισιόν, δηλαδή πιο "συστημικός" δεν γίνεται - και τους είπε κάτι αντίστοιχο:

-- Μην ασχολείστε με τους δασμούς που απειλεί ο Τράμπ από τις ΗΠΑ. Εσείς οι ίδιοι, στην Ευρώπη, έχετε επιβάλει εσωτερικά εμπόδια στο επιχειρείν (regulations) που ισοδυναμούν - μεταξύ άλλων - με 45% δασμούς στη μεταποίηση-βιομηχανία και 110% δασμούς στις υπηρεσίες!

Ο δικός τους Ντράγκι τους είπε, ότι το Οικονομικό πρόβλημα της Ευρώπης δεν το προκαλεί ο Τράμπ, το προκαλείτε κυρίως εσείς οι ίδιοι.

Όπως ακριβώς ο Vance τους είπε ότι ο μεγαλύτερος εχθρός για τη Δύση δεν είναι αυτός που βρίσκεται έξω από τα σύνορά μας, είναι ο εσωτερικός εχθρός, αυτός που εσείς μόνοι σας προκαλείτε με τη φαλκίδευση της Δημοκρατίας και την έξαρση της λογοκρισίας που επιβάλλετε...

Ενώ μια σειρά άρθρων στην ίδιο το Ευρωπαϊκό Τύπο το πάνε ακόμα πιο μακριά: Όπως ο Πιέρ Λελούς στο γαλλικό Le Figaro, που έγραψε ότι οι Ευρωπαίοι "έθεσαν μόνοι τους εαυτούς τους εκτός της παγκόσμιας γεωπολιτικής σκηνής". Κι αποδείχθηκαν **"οι Ηλίθιοι της Ιστορίας"**.

* Όταν ο Σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Γκορμπατσώφ κήρυξε τις "φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις" - με την "περεστρόικα" το 1985 στην ΕΣΣΔ, και τη "γκλάσνοστ" το 1987 - οι "ηγέτες" των "δουροφορικών κρατών" της τότε ΕΣΣΔ στην αρχή σοκαρίστηκαν. Λίγο αργότερα άρχισαν να αντιδρούν. Ήταν προϊόντα του παλαιού (Σοβιετικού) καθεστώτος. Είχαν προαχθεί στις θέσεις τους ως "πιστοί" στην παλαιά ηγεσία και στη παλαιά σοβιετική "γραμμή" του άνωθεν ελέγχου και τους Αυταρχισμού. Δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν το νέο μεταρρυθμιστή ηγέτη στη Μόσχα...

Ένας-ένας άρχισαν να καταρρέουν.

Και μέσα σε δυο χρόνια δεν είχε απομείνει κανείς...

Πήραν την εξουσία ως "εξαρτήματα" του παλαιού καθεστώτος στην ΕΣΣΔ και σαρώθηκαν όταν άλλαξε το καθεστώς στην ΕΣΣΔ.

Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο τότε και στο τώρα, είναι πώς ο Σοβιετικός κόσμος και οι "σύμμαχοί" του στην Ανατολική Ευρώπη, ΔΕΝ ήταν δημοκρατίες. Αλλά τελικά προσπάθησαν να γίνουν. Και δεν μπορούσαν να γίνουν στηριγμένες σε όσους είχαν καταπατήσει κάθε έννοια δημοκρατίας...

Σήμερα ο Δυτικός κόσμος ΕΙΝΑΙ δημοκρατικός. Αλλά τα τελευταία χρόνια άρχισε να χάνει το δρόμο του και να υπονομεύει - και τη δημοκρατία και την ελεύθερη οικονομία. Και τώρα καλείται να ξαναβρεί τον δρόμο του...

Πράγμα, όμως - κι εδώ είναι η μόνη "ομοιότητα" - που δεν μπορεί να συμβεί, αν δεν σαρωθούν όσοι πρωτοστάτησαν στο πρόσφατο "ξεστράτισμα".

* Πράγματι, οι "ηλίθιοι της Ιστορίας" βλέπουν πια πως **"ήλθε νέος σερίφης στην πόλη"** (δηλαδή στις ΗΠΑ) και όσοι υπηρέτησαν πιστά τον "παλιό σερίφη" καλύτερα να τα μαζεύουν... Το πιο "αβάστακτο" για όλους αυτούς τους παραζαλισμένους "ηγέτες" της Ευρώπης ήταν αυτή ακριβώς η φράση του J.D. Vance.

Όχι γιατί παρομοίασε τον Τράμπ με "σερίφη" (της Δύσης).

Άλλωστε το μήνυμα του Τράμπ είναι ακριβώς το ΑΝΤΙΘΕΤΟ: ότι οι Ευρωπαίοι ΔΕΝ πρέπει να επαναπαύονται πια στην "προστασία" των ΗΠΑ, πρέπει να πάρουν την μοίρα τους στα χέρια τους και να αναλάβουν μόνοι τους τις ευθύνες και το κόστος της Άμυνας τους.

Το αβάστακτο μήνυμα του Vance ήταν πως όλοι αυτοί ήταν ως τώρα εξαρτημένοι από τον παλαιό "σερίφη".

Και δεν μπορούν να προσδοκούν την εύνοια του "νέου σερίφη"...

Ουσιαστικά κάλεσε του λαούς της Ευρώπη να τους ξεφορτωθούν, όπως ακριβώς οι Αμερικανοί ξεφορτώθηκαν τον "παλαιό σερίφη"...

Πριν λίγες εβδομάδες σας είχα γράψει ότι η εκλογή Τράμπ ισοδυναμεί με ... "Μεταπολίτευση" - με αλλαγή υποδείγματος - σε ολόκληρο τον δυτικό κόσμο.

Ο J. D. Vance, προχθές κήρυξε αυτό ακριβώς: τη "Μεταπολίτευση" στην Ευρώπη!

Λίγες μέρες πριν τις εκλογές στη Γερμανία...

Και μία μέρα μετά το νέο τρομοκρατικό χτύπημα του Αφγανού τζιχαντιστή στο ίδιο το Μόναχο...

Κι όλα αυτά ανήμερα της διεθνούς μέρας των... "ερωτευμένων"!

ΥΓ. Εμείς εδώ στην Ελλάδα - μη σκιάζεστε - δεν έχουμε κανένα λόγο να "ανησυχούμε".

Εξ άλλου, η Ελλάδα τα έχει πάει "πολύ καλά" στην Εξωτερική Πολιτική.

Μέσα στα τελευταία χρόνια "καταφέραμε":

- Να τα έχουμε σπάσει με τη Ρωσία (λόγω στήριξης στην Ουκρανία που... χάνει)
- Να τα έχουμε σπάσει και με την Ουάσιγκτον (αφού στηρίξαμε την Καμάλα Χάρις - που επίσης έχασε).
- Ταυτιστήκαμε απόλυτα με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - οι επενδύσεις στις οποίες καταρρέουν σήμερα διεθνώς.
- Κηρύξαμε θριαμβευτικά την πρόωρη "απανθρακοποίηση" - ενώ σήμερα όλοι αρχίζουν σιγά-σιγά να επιστρέφουν στους υδρογονάνθρακες.
- Και τώρα ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν κηρύσσει έκτακτη Ευρωπαϊκή Σύνοδο για την Ασφάλεια όπου όμως, ΔΕΝ καλεί την Ελλάδα...

•
Αδέλφια, κερδάμε...!