

38th Annual Convention of the Canadian Hellenic Congress

Γράφει ο Σίμος Λεπτοκαρίδης



Τί είναι Κογκρέσο; Κάποιος εύλογα θα αναρωτηθεί. Είναι φίλοι μου, ένας ζωντανός οργανισμός που αφουγκράζεται έναν πόθο, μια σιωπηλή διαδήλωση, μια πανεθνική απαίτηση, ένα πρέπει, της δίνει φωνή, λόγο και υπόσταση και αυτό το άναρχο ξέσπασμα το μεταφέρει στα ώτα των υπευθύνων που γίνεται πλέον παλλαϊκή απαίτηση.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, αγαπητοί μου φίλοι, το ετήσιο συνέδριο του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, στο Μόντρεαλ του Καναδά. Βέβαια το φετινό συνέδριο είχε όλες αυτές τις ιδιαιτερότητες που μας έχει επιβάλει η Πανδημία του COVID19, με συνέπεια να γίνει για πρώτη φορά

στην σχεδόν σαραντάχρονη διαδρομή του διαδικτυακά.

Από ολόκληρο τον Καναδά, και τις 5 επαρχίες, αντιπρόσωποι των Επαρχιακών συμβουλίων, συλλόγων και μέλη του Εθνικού κογκρέσου, καθώς και μέλη των τοπικών Ελληνικών μέσων ενημέρωσης, έδωσαν το παρόν τους, άλλοι χρησιμοποιώντας την σύγχρονη τεχνολογία, τηλεδιάσκεψη, και άλλοι την παλαιά τεχνολογία του Graham Bell.

Στο τεράστιο αυτό διαδικτυακό συνεδριακό σαλόνι, συγκεντρωθήκαμε όλοι εμείς, που νοιαζόμαστε για το μέλλον και την πορεία του μοναδικού τριτοβάθμιου οργάνου, που εκπροσωπεί τον Ελληνισμό εδώ στον Καναδά.

Ακολουθώντας την συμβουλή του μέγιστου φιλοσόφου μας του Αριστοτέλη, «Φύσει μεν ἔστιν ἄνθρωπος ζῶν πολιτικόν», (Ο άνθρωπος είναι από τη φύση του πολιτικό ον) πορευτήκαμε.

Από φύσι και θέση λοιπόν, διεκπεραιώσαμε τις εργασίες του συνεδρίου συμμετέχοντας, γιατί μόνον έτσι πετυχαίνεις και προχωράς και κατακτάς νίκες και επιτυχίες και κάνεις την διαφορά. Και όχι ακολουθώντας διχαστικές και διαιρετικές πρακτικές, που μόνον κακό προσκομίζουν, και άγουν συμφορές και οδύνες.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, αγαπητοί συνέλληνες, πραγματοποιήθηκε το τριακοστό όγδοο, Συνέδριο του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου.

Στην κορυφή του προγράμματος του Συνεδρίου ήταν η ευθυγράμμιση του καταστατικού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αποφάσεως του δικαστηρίου.

Οι απαιτήσεις της δικαστικής αποφάσεως κάποιον άρθρα του Καταστατικού του 2016, που έπρεπε να εναρμονιστούν σύμφωνα με την Καναδική νομοθεσία που ρυθμίζουν όλους τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Στην πρώτη ημέρα του Συνεδρίου έγιναν αναφορές των πεπραγμένων της χρονιάς που μας πέρασε και στην συνέχεια αναγνώστηκαν και ψηφίστηκαν/επικυρώθηκαν τα 8 άρθρα (articles) που υπέδειξε η δικαστής, για να εναρμονιστεί το καταστατικό του οργανισμού με την Καναδική νομοθεσία, όπερ και πράξαμε.

Στην συνέχεια έγιναν οι αναφορές των πεπραγμένων από την διοίκηση του κογκρέσου και θα αναφέρω ένα μικρό μέρος για να καταλάβουμε όλοι μας πόση εθελοντική δουλειά απαιτείται και επίσης πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ο Ελληνοκαναδικός αυτός οργανισμός για την προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων.

Εστάλησαν γράμματα στον πρωθυπουργό, σε πολλούς υπουργούς, στους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, στον πρόεδρο των ΗΠΑ, στον γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στο Προεδρείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο Ασφαλείας και φυσικά σε ξένα και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Με την ασταμάτητη ενεργοποίηση και έναν καταϊγισμό αλληλογραφίας ευαισθητοποιήσαμε και ενημερώσαμε την κοινή γνώμη και πιέσαμε τους αρμόδιους, να κινητοποιήσουν τις υπηρεσίες για να παρθούν κάποιες αποφάσεις θετικές για τον Ελληνισμό και την ανθρωπότητα γενικότερα.

Αγία Σοφία, οι πωλήσεις οπλικών συστημάτων στην Τουρκία, τα τηλεκατευθυνόμενα Αεροπλανάκια, Επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα, Το παράνομο μνημόνιο της Τουρκίας με την κυβέρνηση της Λιβύης, Οι Τουρκικές παραβιάσεις, Ο πόλεμος στο Ναγκόρνο – Καραμπάχ... Επίσης αναφερθήκαμε στην εθνική στάση του Κογκρέσου για το Σκοπιανό. Διατρανώσαμε την παντοτινή Εθνική μας στάση, που είναι αδιαπραγμάτευτη και στο όνομα και στην εθνικότητα και στην γλώσσα.

Από ανέκαθεν είμασταν και είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε σύνθετη ονομασία που να περιέχει τον όρο Μακεδονία. Είμαστε ενάντιοι όσον αφορά την επαίσχυντη συμφωνία των Πρεσπών. Την δεύτερη ημέρα του συνεδρίου, είχαμε δύο πολύ εμπνευσμένες και ενδιαφέρουσες ομιλίες.

Ο Ελληνικής καταγωγής γεροισιαστής, Hon. Leo Housakos, αναφέρθηκε στο “Hellenism in the Diaspora and Greece’s Geopolitical Challenges in the Modern Era of Nationalism”

Ενώ ο καθηγητής από το McGill University, Ken Matziorinis, για τα, “200 Years of the Modern State of Greece: Whence it came and Where it’s Heading”.

Δυστυχώς, ζούμε στην εποχή που το χρήμα κανονίζει και ρυθμίζει τις πολιτικές όλων των κρατών και όσο δεν υπάρχει αντίδραση οι πολιτικοί και οι εταιρείες είναι ικανές να πουλήσουν τις εγκληματικέςπραμάτειες τους και στον διάβολο, αρκεί να οικονομήσουν.

Οργανισμοί λοιπόν, όπως είναι το Ελληνοκαναδικό κογκρέσο, που εκπροσωπούν έναν ορισμένο αριθμό ψηφοφόρων έχουν κάποια δύναμη. Αυτή η εκλογική δύναμη όταν χρησιμοποιηθεί σωστά κάνει θαύματα. Γι’ αυτό και θα πρέπει όλοι μας να αγκαλιάζουμε οργανισμούς και ανθρώπους που προσφέρουν τις όποιες υπηρεσίες τους για το κοινό καλό. Χωράνε όλοι οι καλοί, δεν περισσεύει κανένας.

Ας αφήσουμε λοιπόν, τις μικροπρέπειες, τις κακεντρέχειες, τα Εγώ και όλα αυτά τα τιποτένια πάθη και ας στοιχηθούμε πίσω από το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο και ας προσφέρουμε ο καθένας το δικό του λιθαράκι για το καλό του Ελληνισμού. Τα βλέπετε η Ελλάδα μας βάλλεται από παντού.

Διαφορετικά η ρήση του θείου Πλάτωνα θα μας συνοδεύει στους μοναχικούς και απαξιωτικούς δρόμους που θα επιλέγουμε, «Κάθε λαός είναι άξιος των ανθρώπων που τον κυβερνούν. Κανείς δεν είναι πιο υποδουλωμένος, από εκείνους που εσφαλμένα πιστεύουν πως είναι ελεύθεροι. Όσοι αδιαφορούν για τα κοινά, είναι καταδικασμένοι να εξουσιάζονται πάντα από ανθρώπους κατώτερους τους.» ΠΛΑΤΩΝΑΣ.