

Το Τρίπτυχο Για Την Κύπρο Μας

Γράφει ο Σίμος Λεπτοκαρίδης



Άλλη μια χρονιά, άλλο ένα παγερό και δακρύβρεχτο μνημόσυνο χωρίς ουσιαστική συμπαράσταση. Ουδέν νεότερο για τους αγνοουμένους, ούτε κουβέντα για τον παράνομο κατοχικό στρατό, για το παράνομο ψευδοκράτος της βόρειας Κύπρου, αλλά υπερηφανευόμαστε για την ενεργητική και αποτρεπτική μας διπλωματική πολιτική. Για το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Για το διεθνές δίκαιο. Για τα ψηφίσματα του ΟΗΕ για το Κυπριακό. Για όλες αυτές τις μπουρδολογίες, (συγχωρέσατε με για την πεζοδρομιακή έκφραση), που ακούμε εδώ και σαράντα εφτά ολόκληρα χρόνια.

Για τον απλό Κύπριο αδελφό μας, όλα αυτά δεν σημαίνουν τίποτε απολύτως και δεν απαλύνουν τον πόνο την ανείπωτη αδικία, δεν ξαναφέρνουν πίσω το παρατημένο σπίτι, τον ξεριζωμό, τον άδικο χαμό του δικού του ανθρώπου, που ένα είναι βέβαιο, ότι έμεινε άθαπτο βορρά της θηριωδίας του τούρκο-Μογγόλου και της αδιάντροπης αδιαφορίας της διεθνούς κοινότητας. Αλλά πανηγυρίζουμε, που καταφέραμε και αποτρέψαμε την μεγάλη φιέστα που ετοίμαζε ο Σελτζούκος από τα βάθη της ανατολής.

Κινητοποιήσαμε όλους αυτούς, τους επιλεκτικά ενδιαφερόμενους, για να εκφράσουν με λόγια, αλλά όχι με έργα, την απαράδεκτη συμπεριφορά του ανατολίτη ηγεμόνα, που ψαλίδισε τα συρματοπλέγματα στην Αμμόχωστο και τα Βαρώσια, που είχαν περιφράξει όλοι αυτοί οι διεθνείς οργανισμοί. Καταπάτησε την διεθνή έννομη τάξη, έγραψε στις αιματοβαμμένες αρβύλες του τον ΟΗΕ και ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα και δημιούργησε άλλο ένα τετελεσμένο γεγονός εις βάρος μας. Αλλά εμείς πανηγυρίζουμε για την ενεργητική μας πολιτική. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.

Διημήνυσε σε όλους, ότι από εδώ και στο εξής, οι συνομιλίες για το Κυπριακό θα αναφέρονται για τα δύο κράτη και όχι για τις δύο κοινότητες, δηλαδή η διχοτόμηση του νησιού επετεύχθη και ας είναι ενάντια όλων των ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Αλλά εμείς, εννοώ το πολιτικό μας σύστημα, που δυστυχώς εμείς με την ψήφο μας νομιμοποιούμε, πανηγυρίζουμε για τις κούφιες διπλωματικές μας νίκες.

Το μόνο που με εξέπληξε από τις παράταιρες και παράνομες τελετές στα Βαρώσια, είναι το γεγονός ότι η Ελληνική πολιτεία δεν έστειλε ένα στρατιωτικό τιμητικό άγημα για να αποδώσει τιμές στον σουλτάνο της Ανατολίας! Αλλά να λέμε και του στραβού το δίκαιο, ο υπουργός των Εξωτερικών μας, ο αεικίνητος κύριος Δένδιας, ανήμερα παραβρέθηκε στο πλευρό της ανήμπορης να αντιδράσει Κυπριακής κυβέρνησης και παρακολούθησαν όλοι μαζί την καρναβαλίστικη παρωδία. Και φυσικά μετά το πέρας των εκδηλώσεων, έκαναν και τις απαραίτητες πολύ πατριωτικές δηλώσεις και μας καθησύχασαν όλους και μπορέσαμε μετά να αναπαυτούμε και να κοιμηθούμε τον ύπνο του δικαίου.

Έτσι λοιπόν, οι ηγέτες του Ελληνισμού θριαμβολόγησαν για άλλη μια σπουδαία διπλωματική επιτυχία, ενώ ο απανταχού Ελληνισμός θρήνησε για άλλη μια βαριά εθνική πανωλεθρία.

Δυστυχώς είναι αγεφύρωτο το χάσμα που χωρίζει τον απλό Έλληνα και Κύπριο αδελφό και τους ηγέτες που μας κυβερνούν. Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων.

Ότι εμείς αντιλαμβανόμαστε ως εθνική ήττα, την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, την αδιαφορία των κυβερνόντων της Ίμβρου και της Τένεδου, την παραμέληση των Βορειοηπειρωτών μας, την Τουρκοποίηση των Ελλήνων Πομάκων της Θράκης μας, Τα Ίμια, το Σκοπιανό, τις παραβιάσεις στο Αιγαίο τις παράνομες γεωτρήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, τους λαθρομετανάστες, την πολιτική είναι πολύ μακριά η Κύπρος μας για να την υπερασπιζόμαστε.

Αυτοί, το πολιτικό μας σύστημα, όλα τα παραπάνω τα θεωρούν και τα παρουσιάζουν ως πολιτικές νίκες ή επιτυχίες ή αποτροπές. Για τα μπλάβα μάτια της Ειρήνης ας δώσουμε και λίγη Ελλάδα στους αντιπάλους, ας δωρίσουμε και λίγη Μακεδονία στους Τσιγγάνο-σέρβο-Αλβανό-βουλγαρόφωνους, λίγη επήρεια στους Μακαρονάδες, στους Αιγυπτίους, λίγο Καστελόριζο και κάποιες βραχονησίδες στους μεμέτηδες, και πάει λέγοντας. Ακρωτηριάζουν την Ελλάδα μας και όταν εκφράζουμε την αγανάκτηση μας και διαδηλώνουμε υπέρ των εθνικών μας αυτών στόχων, που έγιναν καημοί, μας αποκαλούν φασίστες, και τα τοιαύτα.

Δυστυχώς, ή δεν θέλουν να καταλάβουν ή εσκεμμένα με την αμέριστη αρωγή και συμπαράσταση των συμμάχων μας, που τους συμβουλεύουν τί πρέπει να κάνουν, διαμοιράζουν τον Ελληνισμό των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών και όπως το πάνε θα την μετατρέψουν την Ελλάδα μας σε έναν ακρωτηριασμένο ακρωτήριο καταμεσής της Μεσογείου.

Κάποιος θεός ή κάποιος άγιος πρέπει να παρουσιαστεί μπροστά τους ή και στον ύπνο τους και να τους συνταράξει και ίσως ακούσουν την προαιώνια φωνή της Θεάς Νίκης και αλλάξουν πορεία για το καλό του Ελληνισμού.

Η αποβολή του φοβικού συνδρόμου είναι μονόδρομος για την εξωτερική μας πολιτική. Η πολιτική της αποτροπής, της ενεργητικής διπλωματίας, χωρίς την στρατιωτική ισχύ δεν αποδίδουν.

Το τρίπτυχο εργαλείο, Αποτροπή, Ενεργητική διπλωματία και στρατιωτική ισχύ πρέπει να εφαρμόσουμε, εάν θέλουμε μια Ελλάδα αντάξια του ιστορικού της πεπρωμένου. Εάν θέλουμε να μας σέβονται και παράλληλα να μας φοβούνται.

Το Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα, εάν θέλουμε μια ενιαία Κύπρο ελεύθερη και ανεξάρτητη, χωρίς εγγυήτριες δυνάμεις και τα συναφή. Μαζί με τον κατοχικό στρατό θα πρέπει να αδειάσει την γωνιά και η πονηρή αλεπού της διπλωματίας η Αγγλία. Η κοσμοκράτειρα Αγγλία είναι η πρώτη και κύρια υπεύθυνη για όλα τα δεινά της μεγάλης αδελφής, της πανώριας Κύπρου μας. Ας μην το ξεχνάμε αυτό ποτέ.

Αυτή ήθελε εγγυήτριες δυνάμεις και έβαλε από τον φεγγίτη την Τουρκία να εγγυηθεί για την ανεξαρτησία της από την παρωχημένη Βρετανική αυτοκρατορία.

Διαφορετικά, αγαπητοί μου συμπατριώτες θα συνεχίζουμε να μνημονεύουμε την 20ην του Ιουλίου την εισβολή του Αττίλα, χωρίς να μπορούμε να αλλάξουμε το κατεστημένο που επέβαλε η Τουρκία διά της ισχύς των όπλων.

Ενάντια στην πυγμή των όπλων δεν αντιπαραθέτεις περιστέρια Ειρήνης. Γιατί θυσιάζεις στον βωμό της Ειρήνης τα καημένα τα αθώα τα περισσότεράκια.

Πότε επιτέλους θα αντιληφθούμε ότι η Κύπρος από γεννησιμιού της είναι Ελληνική και πρέπει να παραμείνει Ελληνική.

Ο Τούρκος πρέπει να εκδιωχθεί από την Κύπρο μας η δια της διπλωματικής οδού ή της Στρατιωτικής πυγμής.

Την επιβολή του δικαίου και του σωστού, με όποιο μέσο χρειαστεί. Είναι ο διακαής πόθος όλων των Κυπρίων αδελφών μας. Ο Ελληνισμός το Απαιτεί!