

**ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΦΟΡΟΥΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙΣ  
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΛΜΗ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η  
ΕΥΡΩΠΗ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΧΕΙ!**

*Γράφει ο Κώστας Πάππας  
Μόντρεαλ 17 Ιουλίου 2020*



Κάποιος Ευρωπαίος είπε κάποτε, ότι «η Ευρώπη είναι ένας οικονομικός γίγας, ένας πολιτικός νάνος και ένα στρατιωτικό σκουλήκι» και τα πρόσφατα γεγονότα δεν τον διέψευσαν.

Δεν φτάνει κάποιος να έχει κανονιοφόρους, πρέπει έχει και την πολιτική τόλμη να τις χρησιμοποιεί, εφαρμόζοντας την πολιτική των κανονιοφόρων και η Ευρώπη δεν την έχει.

Η Ευρώπη στοιχειώνεται από την ιστορία της και έχει βεβαρυσμένο ιστορικό μητρώο, διότι κάθε ευρωπαϊκή χώρα, ανέκαθεν στην ιστορία, κοιτάζοντας πρώτιστα το δικό της συμφέρον, σε βάρος των άλλων ευρωπαϊών γειτόνων της, το έχει πληρώσει πολύ ακριβά και η ιστορία το γνωρίζει.

Ξεχνάει όμως, ότι είναι μια Ήπειρος – Οργανισμός , που αποτελεί ένα σύστημα. Σε ένα σύστημα όλα τα εξαρτήματα που το συνθέτουν, πρέπει να δουλεύουν σε αρμονία μεταξύ τους, προς όφελος του όλου συστήματος, αλλιώς το σύστημα αυτοκαταστρέφεται. Παράδειγμα οι ΗΠΑ και Ρωσία που μεγαλουργούν δουλεύοντας για το δικό τους συμφέρον.

Βλέπουμε 2 χώρες, την Γερμανία και την Ιταλία, όπως το 1940, δουλεύουν ενάντια στην Ευρώπη, στην οποία ανήκουν και αποτελούν το Δούρειο ίππο ή την 5η φάλαγγα της. Όταν οι Οθωμανοί άλωναν την Κωνσταντινούπολη, οι Ευρωπαίοι περί άλλων τύρβαζαν. Διακόσια χρόνια αργότερα, παρ' ολίγο να πληρώσουν την ολιγωρία και τον ζαμανφουτισμό τους έξω από την Βιέννη, από τον ίδιο εχθρό, που τώρα πάλι αγνοούν και κανακεύουν, όπως και τότε, που εάν ο Πολωνός βασιλιάς Jan Sobiesky, δεν κατηφόριζε μια βραδιά, με το φανταστικό, φτερωτό ιππικό του, τους Ουσάρους, στο πάρα πέντε, να κατακερματίσει τις Οθωμανικές ορδές, η Αυστρία και η Ευρώπη, θα ήταν έκτοτε Ισλαμικές δημοκρατίες.

Η δε άμυναλη Ιταλία, θα είχε καταληφθεί από τον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή, εάν στην Ναυμαχία του Lepanto (Ναυπάκτου) ο Δον Χουάν, ο Ισπανός και ο Βενετός ναύαρχος Αντρέα Ντόρια και οι λοιποί Ευρωπαίοι , στο πάρα πέντε πάντα, ενώθηκαν και κατέστρεψαν τον Οθωμανικό στόλο.

Στον Β' Παγκόσμιο πόλεμο, η πολιτική ατολμία των Ευρωπαίων δεν τους έσωσε. Η Ευρώπη παραδόθηκε στον Χίτλερ αμαχητί, άκαπνη με την πολιτική ατολμία του Τσάμπερλεϊν και τους βερμπαλισμούς, που την παρέδιδε κομμάτι- κομμάτι, ακολουθώντας την ανόητη και στείρα πολιτική του Κατευνασμού, όπως κακή ώρα τώρα.

Κυνικός, ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Φράνκλιν Ρούζβελτ, σάρκαζε τους Ευρωπαίους συμμάχους του, λέγοντας «Appeasement is the policy of feeding your friends to a crocodile , one at a time, in hopes that the crocodile will eat you last!» (Ο Κατευνασμός είναι η πολιτική εκείνη, του να τρέφεις ένα κροκόδειλο προσφέροντας του, τους φίλους ένα-ένα σαν τροφή, με την ελπίδα ο κροκόδειλος να σε φάει τελευταίο!).

Η πολιτική αυτή έδωσε στον Χίτλερ την Ευρώπη, κράτος-κράτος, χωρίς να πέσει ντουφεκιά και μην παριστάνουν οι άκαπνοι παλληκαράδες, άχρηστοι Ευρωπαίοι συμπολίτες μας τους ήρωες, που ακόμα θα ήταν κάτω από τον Φύρερ, αν δεν τους απελευθέρωναν, οι Αμερικάνοι από δυσμάρ και ο Ερυθρός Στρατός, από Ανατολή.

Η Εγγελιανή ρήση, «η Ιστορία μας διδάσκει, ότι τίποτα δεν διδαχτήκαμε από αυτή» επαληθεύεται για άλλη μια φορά. Και το επαναλαμβάνουν οι Ευρωπαίοι πρώην βάρβαροι, τρέφοντας τον κροκόδειλο Ερντογάν, ποιοι; Οι ίδιοι που έτρεφαν τον Χίτλερ, που ακόμα τώρα, οι Ιταλοί δεν έβαλαν μυαλό, οι Γερμανοί είναι ο Χίτλερ μεταλλαγμένος και θα φαγωθεί τελευταία, αλλά οι Γάλλοι πιθανόν να πήραν το μάθημα τους και δεν είναι οι περιβόητοι Πουρκουάδες του Δευτέρου πολέμου.

Την στιγμή αυτή δεν χρειάζεται να είσαι Πυρηνικός επιστήμων να καταλάβεις, ότι η Γερμανία και οι 2 υπερδυνάμεις ΗΠΑ- Ρωσία, βλέπουν ότι ο έλεγχος του προτέγέ τους, ξέφυγε από τα χέρια τους.

Ο Ερντογάν έχει ανοίξει μέτωπα με Αρμενία, Ιράκ, Συρία, Αίγυπτο, Λιβύη, υποστηρίζει Σομαλία, Υεμένη, Κατάρ, απειλεί Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ. Γαλλία, Ανδαλουσία... Η Ρωσία με την Αμερική μαζί, θα έχαναν μια τέτοια εκστρατεία, πως αυτός θα την κερδίσει; Γνωρίζουν λοιπόν, οι προστάτες του Ερντογάν, ότι ένας μόνο από τους αντιπάλους του, ακόμα και η μικρή Κύπρος, μπορεί να τελειώσει την Τουρκία στην θέση που βρίσκεται, με ένα θερμό επεισόδιο, αν συμβεί. Και τι κάνουν;

*Προσπαθούν να το αποφύγουν και να φέρουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τον Ερντογάν με την Ελλάδα, πριν αυτό συμβεί, που φαίνεται πιο ενδοτική με τις Συριζαϊκές εμπειρίες, όχι για να σώσουν την Ελλάδα, αλλά εκείνον, διότι γνωρίζουν ότι εάν συμβεί το Θερμό, η Τουρκία θα είναι ο χαμένος, επαληθεύοντας εκείνο το «Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΥΜΝΟΣ» και αυτόματα, σαν χαμένος, δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει τίποτα σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων.*

Τώρα μας φοβίζουν ότι έχουμε να κάνουμε με την Τουρκία, ποια Τουρκία; εκείνη που η δύναμη που θα παρατάξει απέναντί μας, θα είναι το 10% -20% της ολικής της δύναμης, με τόσα ανοιχτά μέτωπα, αλλά και τις ήττες που σύντομα θα αντιμετωπίσει και θα συσσωρεύσει στο ενεργητικό της σε Λιβύη και αλλαχού;

Έχω προ πολλού αποφασίσει να μην βλέπω ούτε Αριστερά ούτε Δεξιά, αλλά μόνο μπροστά. Πιστεύω, μέχρι αποδείξεως εναντίου, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από ότι αντιλαμβάνομαι, δεν μασάει, βλέπει ότι είναι ήδη σε θέση ισχύος, έχει μυαλό, δεν είναι φτιαγμένος από την πάστα Τσίπρα ή ορισμένων άλλων, αλλά από την πάστα του Ανδρέα και ο χρόνος, εύχομαι να δείξει και όλοι να το ευχόμαστε άλλωστε, εχθροί και φίλοι και από την πάστα του συντοπίτη του Λευτέρη!

Στην πολιτική ατομία της Ευρώπης, απαιτείται μια συμμαχία Γαλλίας- Αιγύπτου- Ελλάδας- Ισραήλ και Κύπρου, που την βλέπω ante portas.

Η Ελλάδα την στιγμή αυτή, που η Αγγλία είναι εκτός ΕΕ, είναι μετά την Γαλλία, η πιο αξιόμαχη χώρα. Αν κάποιος ξέρει μια άλλη να μου την πει (μην αναφέρει την Γερμανία, διότι παράγει μεν όπλα, δεν έχει όμως στρατό). *ΜΟΝΟ ΜΗΝ ΕΝΔΩΣΕΙ ΣΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΣΕΙΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΙΡΚΗΣ ο Μητσοτάκης.* Τον παρασύρουν σε παγίδα, πριν φανεί η γύμνια του σουλτάνου με ένα θερμό επεισόδιο που το απεύχονται. Ίσως και ο λόγος που η Συρτή καθυστερεί.

Μια τέτοια συμμαχία των 5, θα είναι περίπατος, να στείλουν στα αζήτητα την εκκολαπτόμενη Οθωμανική κλωσσομηχανή και τον Μεσογειακό ταραχοποιό στο ικρίωμα. Να ξεμασελιάσουν τον κροκόδειλο πριν ένα- ένα τους γευματίσει.

Άλλωστε το έχουν ξανακάνει οι γείτονές μας το 1953, με τον Μεντερές. Και τα κλωσόπουλα ας ξεχάσουν τα 18 νησιά, τις γκρίζες ζώνες, τις γαλάζιες πατρίδες και τα ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΛΟΓΑ. Και για bonus εντός της συμμαχίας και η Λιβύη μετά την περιπέτεια.

Όνειρο; Ίσως, αλλά πραγματοποιήσιμο, αρκεί να υπάρχει μυαλό για να απογαλακτιστούν οι 6, από τους δύο μεγάλους αλαζόνες και να αφήσουν την Ευρώπη να είναι μόνο οικονομικός...γίγας!!! Τίποτε περισσότερο, έχει κουράσει την ιστορία με τις ατολμίες της, τα τσιτάτα της και τα άλλα λεκτικά της πυροτεχνήματα και η ιστορία έχει υπομονή και όρια!