

Ο "Απατεώνας Δικτάτορας" της γειτονικής Τουρκίας

Του Λεωνίδα Κουμάκη

Ο "Απατεώνας Δικτάτορας" της γειτονικής Τουρκίας οργιάζει και πάλι: Μόλις ο Ρ. Τ. Ερντογάν κατάλαβε ότι ΔΕΝ επρόκειτο να γίνει το πολπόθητο ταξίδι του στον Λευκό Οίκο, γιατί οι όροι που του έθεταν οι Αμερικανοί προκειμένου να πραγματοποιηθεί το ταξίδι αυτό, ήταν απλά ανεπιθύμητοι, άρχισε να αντιδράει σαν το κακομαθημένο παιδί που δεν του δίνουν την καθημερινή σοκολάτα:

Υποδέχτηκε και αγκάλιασε τον "αδελφό Χαμίγια", τον ηγέτη των "αγωνιστών της Χαμάς", διακύρηξε στη διαπασών πως «Έμείς δεν θα είμαστε από αυτούς που ρίχνουν λάσπη στη Χαμάς και τη χαρακτηρίζουν τρομοκρατική οργάνωση... Ας ενοχληθούν κάποιοι και ας αλλάξουν τα δεδομένα τους. Θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τους αδελφούς μας της Χαμάς, που υπερασπίζονται την πατρίδα τους ενάντια στους κατακτητές, ως την Εθνική Αντίσταση της Παλαιστίνης». Και το τερμάτισε σε ομιλία - παράσταση στο πλαίσιο της 5ης Διάσκεψης της Διακοινοβουλευτικής Πλατφόρμας της Ιερουσαλήμ που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη (26/4/2024): «**Η Τουρκία σε όλη την ιστορία της των 2000 ετών, δεν έκανε ποτέ γενοκτονία, δεν ήταν ποτέ αποικιοκρατικό κράτος και σε κατάσταση πολέμου δεν ενόχλησε τους αμάχους!**!!!

Ο απατεώνας δικτάτορας της Τουρκίας δεν έχει ούτε τον Αλλάχ του! Τρίζουν τα κόκκαλα εκατομμυρίων σφαγιασθέντων Ελλήνων στην Χίο, στην Ανατολική Θράκη, 1,5 εκατομμυρίου αθώων Αρμενίων, εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων του Πόντου, Ασσυρίων, Κούρδων και πόσων άλλων λαών της Μικράς Ασίας που εξοντώθηκαν μόνο και μόνο επειδή δεν ήταν Τούρκοι!

Οι πολλές και επαναλαμβανόμενες Γενοκτονίες των Τούρκων προκειμένου όλοι οι λαοί της Μικράς Ασίας να γίνουν υποχρεωτικά "Τούρκοι", έχουν καταγραφεί με ανεξήτηλα γράμματα στην παγκόσμια ιστορία και φυσικά δεν διαγράφονται με τους φανφαρονισμούς ενός απατεώνα δικτάτορα.

Αλήθεια τι μούτρα θα έκανε ο "Απατεώνας Δικτάτορας" της γειτονικής Τουρκίας, **αν έβγαινε ένας γενναίος δυτικός ηγέτης** και του έλεγε: «Έμείς δεν θα είμαστε από αυτούς που ρίχνουν λάσπη στους ηρωικούς Κούρδους του PKK και του YPG τους οποίους εσείς χαρακτηρίζετε τρομοκρατική οργάνωση... Ας ενοχληθούν όσοι θέλουν και ας αλλάξουν τα δεδομένα τους. Θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τους ηρωικούς Κούρδους του PKK και του YPG σαν υπερασπιστές της πατρίδας τους ενάντια στους Τούρκους κατακτητές και σαν την Εθνική Αντίσταση ολόκληρου του Κουρδιστάν.

Θα συνεχίσουμε να υπερασπίζουμε τους ηρωικούς Κύπριους, χριστιανούς και μουσουλμάνους, προκειμένου να αποτινάξουν από πάνω τους τον τουρκικό στρατό κατοχής και τον ιμπεριαλισμό της Τουρκίας που φαντασιώνεται ανασύσταση μιας πεθαμένης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Αγγλίας που νομίζει ακόμα πως ζει στα περασμένα της μεγαλεία...». Αμήν!