

# Η «κατάρα» έπιασε τόπο κ. Σούνακ



**Όμορφη δημοσίευση και τοποθέτηση από την Κυρία Sofia Kyprianou**

Ρίσι Σούνακ,

Πρωθυπουργέ των Εγγλέζων, αν ζούσε σήμερα ο Λόρδος Βύρων (δηλαδή ο Λόρδος Μπάιρον, αν άκουσες ποτέ γι' αυτόν) θα σου έκανε ότι και στον διαβόητο Έλγιν, αυτόν που βανδάλισε τον Παρθενώνα και έκλεψε τα ιερά μάρμαρα για να τα πουλήσει.

Ε λοιπόν εκείνον τον ιερόσυλο κλέφτη, τον καταράστηκε μέσα από το ποίημα του, «η Κατάρα της Αθηνάς». Το αποτέλεσμα ήταν φρικτό!! Ο Έλγιν πέθανε από μια δερματική ασθένεια (κάποιοι λένε από σύφιλη) αφού προηγουμένως έλειωσε κυριολεκτικά το πρόσωπο του!! Είχε μια άθλια ζωή, μετά την κατάρα του Λόρδου Βύρωνα.

Σκέψου ότι για να βρει χρήματα, ο αδίστακτος παραδόπιστος Έλγιν, έφθασε στο σημείο να κάνει μέχρι και αγωγή στον εραστή της γυναίκας του, κάτι εντελώς αδιανόητο για τα τότε ήθη κι ίσως όχι μόνο εκείνης της εποχής και ζητούσε αποζημίωση για το ...κέρατο!! Δεν είχε ίχνος τιμής και αξιοπρέπειας κύριε Σούνακ.

Στο ποίημα του «η Κατάρα της Αθηνάς» ο Λόρδος Βύρων έλεγε για την μεγάλη κλοπή των μαρμάρων και τον Έλγιν και τα ακόλουθα:

Ο κόσμος θα θαυμάσει τα κλεμμένα, μα τον κλέφτη θα μισήσει.  
Ω, καταραμένη να 'ναι η ζωή του και ο τάφος  
και οργή να συνοδεύει το ιερόσυλό του πάθος.

Τ' όνομά του η ιστορία δίπλα σ' εκείνού θα γράφει του τρελού,  
που της Εφέσου το ναό 'χε κατακάψει.  
Κι η κατάρα μου πιο πέρα απ' τον τάφο να τον πάει  
και το μίσος αιωνίως και τους δυο να κυνηγάει.

Ο Ηρόστρατος και ο Έλγιν, και οι δυο ατιμασμένοι,  
μα ο δεύτερος πιο μαύρος απ' τον πρώτο θ' απομένει».

Και για να ξέρεις κ. Σούνακ «η Κατάρα της Αθηνάς» δυσαρέστησε πολλούς Βρετανούς, υπερήφανους πατριώτες και υποστηρικτές του αυτοκρατορικού πεπρωμένου της παντοδύναμης κοινοπολιτείας τους.

Ο Ηρόστρατος έμελλε να μείνει στην ιστορία για την πυρπόληση το 356 π.χ. του ναού της Αρτέμιδας στην Έφεσο, ενός από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου.

Σκοπός του Ηρόστρατου ήταν να καταστρέψει κάτι πολύ σημαντικό για τον κόσμο, ώστε το όνομα του να γίνει ξακουστό και να μην το ξεχάσει ποτέ κανείς.

Μέχρι και σήμερα υπάρχει ο όρος «Herostrat» (Ηρόστρατος) για όσους κάνουν μεγάλα εγκλήματα για να αποκτήσουν φήμη.

Κύριε Σούνακ έτσι χαρακτηρίστηκε και ο δολοφόνος του Τζων Λένον....(αυτόν σίγουρα τον γνωρίζεις).

