

Πως θα μπορούσε η Ελλάδα να διεκδικήσει αποτελεσματικά τις επανορθώσεις που της χρωστά η Γερμανία

Στην πρόσφατη επίσκεψη του στην Ελλάδα ο Πρόεδρος της Γερμανίας Βάλτερ Σταϊνμπίερ επαναδιατύπωσε την Γερμανική θέση ότι το θέμα του χρέους προς την Ελλάδα έχει κλείσει.

Όχι αναπάντεχα, η ανιστόρητη αυτή άποψη του Γερμανού προέδρου προκάλεσε πλήθος αρνητικών σχολίων σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και δημοσιευμάτων σε ελληνικά ΜΜΕ.

Ομολογώ ότι δεν καταλαβαίνω γιατί θα έπρεπε να επιτρέψουμε στους Γερμανούς να χαίρονται ανενόχλητοι τα κλοπιμαία. Δεν πειράζει που η τωρινή άνετη ζωή τους εν μέρει οφείλεται στον σωρευμένο πλούτο που λήστεψαν από την Ελλάδα; Δεν ευθύνεται αυτή η μεταφορά πλούτου, έστω εν μέρει, για τον χαμηλό μέσο μισθό στη Ελλάδα (περίπου 50% του μέσου Ευρωπαϊκού) ή για το παρόν χαμηλό κατά κεφαλή ακαθάριστο προϊόν της χώρας μας (περίπου 50% εκείνου της Γερμανίας); Αρκεί η συγγνώμη που ψελλίζει κάθε τόσο ένας Γκάουκ ή ένας Σταϊνμπίερ για να συμφιλιωθούμε με την συνεχιζόμενη οικονομική μιζέρια που οι Γερμανοί προκάλεσαν στην χώρα μας; Αν οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους τότε δύσκολα μπορούμε να είμαστε φίλοι με τους Γερμανούς έτσι που λογαριάζουν τα χρέη τους.

Ούτε επέδειξαν οι Γερμανοί μεταμέλεια στο τέλος του πολέμου όταν αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από την Ελλάδα.

Εν όψει της προέλασης του κόκκινου στρατού στην κεντρική Ευρώπη απλώς απαίτησαν από τους αντάρτες ασφαλή διέλευση προκειμένου να μην ανατινάξουν τον Παρθενώνα και το φράγμα του Μαραθώνα. Όσοι δεν πρόλαβαν να φύγουν πρόσφεραν τους μυσ τους στον επόμενο νταή της γειτονιάς.

Η συνθηκολόγηση των Γερμανών στην Κρήτη υπεγράφη στο Ηράκλειο στις 9 Μαΐου 1945 δηλαδή 7 μήνες μετά την απελευθέρωση της υπόλοιπης Ελλάδας και μετά την είσοδο των Ρώσων στο Βερολίνο και τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη στις 8 Μαΐου 1945.

Πολύ μετά την αποχώρησή τους από την υπόλοιπη Ελλάδα και μέχρι την αναχώρησή τους από την Σούδα στα μέσα Ιουνίου 1945, οι Βρετανοί χρησιμοποίησαν τους Γερμανούς που είχαν μείνει στην Κρήτη σαν οπλισμένη φρουρά μιας αρκετά μεγάλης περιοχής στα βόρεια του νομού Χανίων όπου η είσοδος Ελλήνων δεν ήταν ελεύθερη.

Κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφορες δράσεις που θα έπρεπε να υιοθετήσει η Ελλάδα για να πειστεί η Γερμανία να πληρώσει το χρέος της, όπως, για παράδειγμα, η

προσφυγή σε Διαιτητικό Δικαστήριο. Ωστόσο, θεωρώ ότι ο απλούστερος και αμεσότερος τρόπος να διεκδικήσει η Ελλάδα τα ποσά που της οφείλονται είναι να αρνηθεί να εξυπηρετήσει τα χρέη της μέχρι να εξυπηρετήσουν οι Γερμανοί τα χρέη τους προς αυτήν.

Καταλαβαίνω ότι αυτή η άρνηση της πατρίδας μας να εξυπηρετήσει το χρέος της μπορεί να επισύρει την μήνη της Γερμανίας. Αυτό επιβεβαίωσε και ο τότε αρχηγός του αριστερού κόμματος της Γερμανίας Die Linke, κ. Γκύζι μετά το τέλος ομιλίας του στον ΙΗΑ το 2021.

Αμετανόητοι έφυγαν οι Γερμανοί από την Ελλάδα, αμετανόητοι παραμένουν μέχρι τώρα.

Βεβαίως, η έκβαση του εγχειρήματος εξαρτάται από την ευφυΐα, την φαντασία και την φιλοπατρία του πολιτικού προσωπικού της χώρας, που όμως δεν εμπνέει την παραμικρή εμπιστοσύνη.

Και μόνο το γεγονός ότι χρειάζεται υπογραφή υπουργού δικαιοσύνης για να εκτελεστεί η απόφαση δικαστηρίων φανερώνει το χάλι τόσο του πολιτικού κόσμου όσο και της Δικαιοσύνης που απονέμει η χώρα μας.

Άλλωστε αυτός είναι ο κύριος λόγος που η Ελλάδα δεν καταφέρνει να προσελκύσει επενδύσεις.

Επί πλέον, ιδού τι μας θυμίζει ο Γιάννης Σκαλιδάκης (Εφημερίδα των Συντακτών, 26/5/2023) για την καταγωγή του νυν πρωθυπουργού της Ελλάδος:

«Προς αντιμετώπισιν των εκ του πολέμου ερειπίων και συμφορών, είναι απαραίτητος η εσωτερική ησυχία και τάξης και η απόλυτος νομιμοφροσύνη προς τας Γερμανικάς Αρχάς Κατοχής» (Κυριάκος Μητσοτάκης, «Παρατηρητής» Χανίων, 7/5/1944, σ. 1η).

Ομοίως απαράδεκτο είναι το γεγονός ότι ο Εγγονός Κυριάκος Μητσοτάκης σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα ταμειακά αποθέματα του κράτους για να εξοφλήσει πρόωρα ένα μεγάλο μέρος των διακρατικών χρεών του πρώτου μνημονίου. Σκοπεύει δηλαδή να απεμπολήσει ένα από τα λίγα διαπραγματευτικά χαρτιά που διαθέτει πλέον η Ελλάδα. Ας ελπίσουμε ότι οι κινητοποιήσεις της κοινωνίας θα ακυρώσουν τα σχέδια της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Αντώνης Μοσχοβάκης

Ομότιμος Καθηγητής Φυσιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης