

Ο Αόρατος Κίνδυνος του Έθνους

*Γράφει ο Παναγιώτης Σγουρίδης
πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων*

Καλές οι φρεγάτες, τα μαχητικά 4ης και 5ης γενιάς, οι σύγχρονοι πύραυλοι εδάφους και αέρος. Ακόμα καλύτερα οι εκπαιδευμένες Ένοπλες Δυνάμεις στελεχωμένες από επαγγελματίες οπλίτες και όλα αυτά για την αποτροπή των ορέξεων ενός αναθεωρητικού γείτονα που «ονειρεύεται» την αναβίωση της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Όμως ο άνισος ανταγωνισμός μας με την Τουρκία δεν βρίσκεται στην ποιότητα και την ισορροπία 7 προς 10 των δυνάμεων, αλλά στο δημογραφικό!!

Η γείτονα χώρα έχει ξεπεράσει την κρίσιμη μάζα πληθυσμού και αυξάνεται με αλγεβρική πρόοδο! Αντιθέτως, εμείς, αφού ενσωματώσαμε τους Πόντιους ομογενείς από τη πρώην Σοβιετική Ένωση και τούς Βορειοηπειρώτες το 2001, πιάσαμε πληθυσμιακά την οροφή μας.

Κάθε επόμενη 10ετία φθίνουμε και δυστυχώς διακομματικά «περί άλλων τυρβάζουμε...» Οι προτάσεις της Επιτροπής για το δημογραφικό του Ελληνικού Κοινοβουλίου αναπαύονται «μετά πολλών επαίνων» στα συρτάρια όλων όσων κυβέρνησαν και κυβερνούν!!!!

Ο αργός αφανισμός του Έθνους κρύβεται πίσω από τα πρόσφατα προβλήματα. Ας παραδεχτώ ότι οι επιδοτήσεις του δεύτερου αρχικά παιδιού, του πρώτου αργότερα, η ανακούφιση των πολυτέκνων, η στήριξη των μονογονεϊκών οικογενειών σκοντάφτουν στις δημοσιονομικές δυνατότητες της Χώρας, όμως το βασικό συμπέρασμα και πρόταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το δημογραφικό - **που είναι να εμφυσήσουμε τη χαρά της πολυτεκνίας στις νέες γενιές** - πού σκοντάφτει;;; Μήπως στο εκπαιδευτικό μας σύστημα προβάλλουμε άλλες αξίες;;; Μήπως έχει υποσκελιστεί το εργασιακό ήθος από την ήσσονα προσπάθεια και την κακώς εννοούμενη ποιότητα ζωής, που φυσικά βρίσκει ευήκοα ώτα στη νέα γενιά;;; Αλλά δυστυχώς αυτή βρίσκεται στην κορυφή της αναπαραγωγικότητάς της για το Έθνος

Φυσικά τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης απογειώνουν ως πρότυπα τους influencers (επηρεαστές ελληνιστί).

Ο αναγνώστης αυτού του άρθρου σίγουρα θα σκεφτεί :

Διαπιστώσεις, διαπιστώσεις και λοιπόν;; Άλλωστε η δημοσιογραφική ανάδειξη του τεράστιου αυτού προβλήματος δεν προσελκύει διαφήμιση και ίσως γίνεται και βαρετή!

Όντας ρομαντικός, θα καταθέσω μέσα από τη βιωματική μου εμπειρία κάποιες

σκέψεις, πέραν αυτών των προτάσεων των Διακομματικών Επιτροπών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που είχα την τιμή να συμμετέχω!

Πριν μερικά χρόνια, είχα επισκεφθεί την Ταϊβάν, που το «βέτο» της Κίνας - μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ - την απομονώνει παγκοσμίως.

Η έκτασή της είναι όσο η Πελοπόννησος και ο πληθυσμός της ,τότε, 22.5 εκατομμύρια με το 70% αυτού κάτω των 30 ετών!

Η σχέση έκτασης-πληθυσμού και ηλικίας συνετέλεσαν στη δημιουργία μιας παραγωγικής οικονομίας, που έσφυζε από ζωή, με ένα καταπληκτικό σύστημα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.

Είδα με τα μάτια μου ότι το μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών δραστηριοτήτων εξελισσόταν ασταμάτητα όλο το 24ωρο σε τομείς υψηλής τεχνολογίας , διατροφής και όχι μόνο ... Κοντολογίς η πληθυσμιακή έκρηξη δημιούργησε την οικονομική έκρηξη που έδωσε τους πόρους για τις υποδομές και την κοινωνική υποστήριξη του λαού!!!

Στις φθίνουσες πληθυσμιακά και ηλικιακά χώρες όπως η Ελλάδα η παραγωγική διαδικασία εξαντλείται στο να ανοίγει σε κάθε γωνιά των πόλεων και των χωριών ένα café και να γυρίζουν όλοι με ένα χάρτινο κυπελάκι στο χέρι!!!

Φυσικά η Παιδεία, με την Αριστοτελική της έννοια λείπει παντελώς!!! **Αντί** ενός βιωματικού σχολείου σε όλες τις βαθμίδες μέχρι το Πανεπιστήμιο, ανάπτυξης κριτικού πνεύματος και πρωτοβουλίας για την διάπλαση πολιτών με αρχές και αξίες, **υπάρχει** ένας μηχανιστικός τρόπος αποστήθισης γνώσεων και μιμητισμού με ξένα πρότυπα...

Δυστυχώς, ο θεσμός της οικογένειας έχει πληγωθεί θανάσιμα από τον εγωιστικό ανταγωνισμό των δύο φύλων, τα διαζύγια να είναι περισσότερα από τους γάμους, με αποτέλεσμα την ελλιπή ή καθόλου διαπαιδαγώγηση, των παιδιών με υγιή πρότυπα.

Το βάρος πέφτει στην Πολιτεία μέσω των Κυβερνήσεων, που όμως θεωρούν μεταρρύθμιση: «τον τρόπο επιλογής των διευθυντών σχολείων, την εκλογή των πρυτάνεων, τον τρόπο εισαγωγής στα Πανεπιστήμια κ.α.», χωρίς να μπαίνουν στον πυρήνα του προβλήματος, όπως το περιέγραψα.

Φυσικά, οι λέξεις Πατρίδα και πατριωτισμός έχουν ενοχοποιηθεί και έχουν εξοβελιστεί στο πυρ το εξώτερον!!!! Άσε που έχουν ταυτιστεί με το φασισμό! Φοβούνται οι ιθύνοντες μη θίξουμε τα σαθρά υπερεθνικά σχήματα που συμμετέχουμε και τους ... «περιέργους».

Οι προηγούμενες επισημάνσεις έρχονται να απαντήσουν στους ψιθύρους που ακούγονται και από επίσημα χείλη ότι το δημογραφικό θα λυθεί με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες.

Η άποψή μου για να συμβεί κάτι τέτοιο αναγκαία και ικανή συνθήκη είναι :

Η συγκρότηση μιας κοινωνίας από πολίτες και όχι κατοίκους, με αυτογνωσία και εθνική ταυτότητα που όταν ακούν τον Εθνικό μας Ύμνο και στην θέα της Ελληνικής Σημαίας βάζουν το χέρι στην καρδιά, τότε η Ελλάδα θα γίνει η δεύτερη Πατρίδα για τους κατατρεγμένους πρόσφυγες και μετανάστες και αργότερα πρώτη για τους απογόνους τους.

Βλέπετε κάτι τέτοιο στη συμπεριφορά μας;;; Εγώ δεν βλέπω, όταν μάλιστα ο γείτονας χτίζει το νέο πολίτη της «Γαλάζιας Πατρίδας» στα σχολεία του... , Τέλος επειδή το δημογραφικό δεν έχει ορίζοντα τη μέση διάρκεια του ανθρώπινου βίου, ας σχεδιάσουμε από τώρα συνταγματικά κάποιες σταθερές, πριν χρειαστεί να πούμε : **«Ο τελευταίος να σβήσει το φως και να κλείσει την πόρτα της μακραίωνης ιστορίας μας»**